

Een epidemie van idioten

Gepubliceerd: zondag, 13 juli 2025 09:53



Kijk in het straatbeeld. In het centrum van een stad, hoeveel mensen zie je die op dat moment hun telefoon vasthebben?

Vaak kijken ze er op dat moment niet naar maar hebben ze hem alvast in de aanslag. Of ze halen hem uit hun zak, kijken even, stoppen hem weer terug. En een minuut later weer. Enzovoort.

Het volgende artikel is een bijdrage van [Erick van Dijk](#).

Deze video laat met een brute hardheid zien waar we zijn. Waar we in een paar decennia in terecht zijn gekomen. En de niet aflatende snelheid van ontwikkelingen in technologie, met name in AI, wat de toekomst zou moeten zijn, moet een weldenkend mens toch zorgen baren. Maar, zoals de video ook laat zien, is dat juist het probleem. De meeste mensen zijn niet weldenkend, beseffen niet dat ze verslaafd zijn gemaakt en zijn het massaal binnen korte tijd normaal gaan vinden.

Kijk maar in het straatbeeld. In het centrum van een stad, hoeveel mensen zie je die op dat moment hun telefoon vasthebben? Vaak kijken ze er op dat moment niet naar maar hebben ze hem alvast in de aanslag. Of ze halen hem uit hun zak, kijken even, stoppen hem weer terug. En een minuut later weer. Enzovoort.

Gelukkig ben ik geboren in een andere tijd. Gedreven door verveling ging ik lezen en was ik weg naar andere werelden, andere tijden. Ik las over nobele ridders, kinderen die spannende avonturen beleefden, sprookjes met een boodschap. Puzzelboeken waar je spreekwoorden moest afmaken. Ik heb die boeken zo vaak gelezen dat ik de meeste nog steeds ken, vijftig jaar later. En in de loop van mijn persoonlijke ontwikkeling ben ik daardoor ook veel van hun diepgang gaan begrijpen. Korte boodschappen die je iets waardevols kunnen leren.

Ik mag ze graag gebruiken. Maar naarmate mijn zoon opgroeide en ik spreekwoorden gebruikte naar hem toe keek hij me altijd vragend aan. Misschien had hij meer voor straf op zijn kamer moeten blijven met geen ander vermaak dan wat boeken. Het heeft mij een leven lang plezier aan taal opgeleverd.

De tweede zin in de video deed me al glimlachen. Het blijkt dat ik nu die oudere persoon

Een epidemie van idioten

Gepubliceerd: zondag, 13 juli 2025 09:53

ben die veel boeken heeft gelezen, honderden, over van alles en nog wat, en moeiteloos hoofdrekent. In de loop van de laatste decennia hoorde ik regelmatig over hoe slecht het gesteld was met de basiskennis van taal en rekenen, ook onder leerkrachten in opleiding. Wat je niet kan kun je ook een ander niet leren. Toch?

Ook hier schijnt weer hetzelfde door als vaak. Velen zijn naïef als kinderen. Hebben niet door hoe ze in dit gedrag zijn gemanoeuvreed, gemanipuleerd. Maar nog minder zien ze de negatieve gevolgen, voor nu en voor de toekomst.

Een vorige video ging over het dragen van maskers. Zo ziet de wereld er op het eerste oog uit. Modern. Ontwikkeld. Snel. Maar onder het masker schuilt de pijn van eenzaamheid, van innerlijk conflict, onvrede, leegte.

Dopamine lijkt de kenmerken te hebben van een hard drug. Het is zowel lichamelijk als geestelijk zeer verslavend en je hebt er steeds meer van nodig voor hetzelfde effect. Dus waar moet dat eindigen als we (ik gelukkig niet) nu al elke dag vele uren doorbrengen op een scherm met veelal zaken die jou in je ontwikkeling niet verder helpen. Integendeel. Ze stelen je tijd. Je kunt je tijd maar één keer besteden. Tijd die je verspilt krijg je nooit meer terug. Tijd is echt kostbaar. Tijd om af te kicken ...

```
var b = document.createElement('iframe'); b.setAttribute('width', '100%');  
b.setAttribute('height', '360'); b.setAttribute('src',  
'https://www.bitchute.com/embed/N1h3dIo8IgA3'); b.setAttribute('frameborder', '0');  
document.getElementById('chute').appendChild(b);
```