

Bewijs dat Alexander Pechtold een “gekochte politicus” is (video)

Gepubliceerd: maandag, 04 april 2016 14:42



De man die het Nederlandse volk immer als een soort zalvende dominee toespreekt, is door de mand gevallen als een totaal corrupte politicus. De man die woensdag, doet de stas ben gaat in de boogpunt gah te laten

Als politicus wordt je geacht het volk te vertegenwoordigen, maar tegenwoordig zijn er maar enkelen, of geen, die dit ook echt doen.

Iemand die zonder enige twijfel in de categorie “gekochte politici” valt, is D66 voorman Alexander Pechtold.

In 2009 mocht hij komen opdragen op de Conferentie waar politici hun opdrachten meekrijgen, de Bilderberg Conferentie. Die van Pechtold was simpel: Overtuig de Nederlandse burger ervan dat ze zonder [de \(Nazi\) staat Europa](#) hopeloos verloren zouden zijn.

De twee dingen die Pechtold helemaal goed doet, is het luisteren naar zijn opdrachtgevers en met een hele grote boog heen lopen om alles wat met [Joris Demmink](#) (voormalig Secretaris generaal van Politie en Justitie die strafrechtelijk wordt vervolgd vanwege verdenking van kindermisbruik) te maken heeft.

Zo schreven wij [in een eerder artikel](#):

Als er één dappere man is in Den Haag, dan is het Alexander Pechtold wel. Onverschrokken vertrekt deze man naar de Bilderberg Conferentie als het nodig is. Met niet aflatende ijver en op zalvende toon probeert hij argeloze burgers te overtuigen dat ze vooral voor de Nazi Europastaat moeten zijn omdat “dit goed voor hen” zou zijn.

Alleen als het op Joris Demmink aankomt laat zijn moed hem even in de steek en staat hij met de mond vol tanden. Merkwaardig.

Bewijs dat Alexander Pechtold een “gekochte politicus” is (video)

Gepubliceerd: maandag, 04 april 2016 14:42

De afgelopen dagen hoef je maar een televisie aan te zetten of je ziet Pechtold op straat lopen met zijn foldertjes en groene sjaal om de burgers ervan te overtuigen dat ze aanstaande woensdag vooral “ja” moeten gaan stemmen.

Hij doet dit met volle overtuiging, net alsof hij het meent. Niet zo vreemd natuurlijk dat veel smachtende huisvrouwen van middelbare leeftijd zwijmelend toekijken en absoluut woensdag “ja” gaan stemmen.

Onlangs ging Pechtold zelf naar Oekraïne om poolshoogte te nemen betreffende de situatie aldaar. Een goed geïnformeerd mens telt tenslotte voor twee en Pechtold laat graag zien dat hij weet wat hij doet.

Echter, Pechtold kocht geen ticket bij een low budget airline, maar liet zich vervoeren in de privéjet van de Rotterdamse zakenman Frans Lavooij.

Nu zijn er twee dingen die nooit of te nimmer samengaan en dat zijn “algemeen belang” en “zakenman”.

Wanneer dus iemand zegt dat Lavooij Alexander Pechtold in zijn privéjet naar Oekraïne vloog vanwege het algemeen belang, liegt deze per definitie.

De enige reden dat Lavooij dit deed was om Pechtold nog fanatieker campagne te laten voeren bij het ronselen van zoveel mogelijk “ja” stemmen. En Lavooij deed dat echt niet uit het oogpunt "algemeen belang", maar simpelweg omdat het hem anders veel geld gaat kosten.

Op de volgende foto zie je Pechtold (2e van links) met Lavooij (omcirkeld) op het Maidanplein.