

Supermarkten kopen niet van Nederlandse boer

Gepubliceerd: donderdag, 24 oktober 2024 10:35



Het land waarin wij wonen begint in veel opzichten letterlijk een giftige omgeving te worden.

Het voedsel dat wij kopen in de supermarkt kan je wel eens heel er ziek maken en Nederlandse boer heeft het nakijken.

Als Nederland een BV zou zijn geweest met de bevolking als aandeelhouder, dan was de directie, de regering, al hoog en breed ontslagen wegens totale incompetentie.

Maar, omdat de BV Nederland niet opereert zoals een BV zou moeten doen, kan de directie de belangen van buitenstaanders dienen zonder dat de aandeelhouders ingrijpen.

De belangen van die buitenstaanders, een kwaadaardige sekte die de mensheid haat, houden onder andere in dat in aanloop naar de door hen gewenste New World Order er een enorme chaos moet ontstaan op ieder gebied en mensen volkomen afhankelijk moeten worden van de door hen gecontroleerde overheden.

Daarom willen ze ook graag dat het Nederlandse volk ziek wordt, want aan een zieke bevolking valt heel veel geld te verdienen door de medische en farmaceutische industrie.

En dat lukt aardig, want meer dan de helft van de bevolking in dit land is chronisch ziek.

Niet zo vreemd natuurlijk als het gros van de bevolking in de supermarkt haar dagelijks voedsel haalt.

Wake the fuck up mensen, en stop met die vieze smeerlapperij op te vreten...

Eet “one ingredient foods”!!

Laat die voor-geprepareerde fabrieksrommel gewoon in de rekken liggen...

En kook zelf...!! pic.twitter.com/pb9jfAS8ZU

— Van Emmerick Kris (@VanEmmerickKris) [October 22, 2024](#)

We hebben eerder gezien dat de belangen in grote bedrijven bijna altijd terug leiden naar de investeringsmaatschappijen van de sekte, [zoals Blackrock en Vanguard](#).

Supermarkten kopen niet van Nederlandse boer

Gepubliceerd: donderdag, 24 oktober 2024 10:35

En daarom zie je bij die grote supermarktketens ook de meest bizarre dingen zoals sperziebonen uit Marokko, terwijl Nederlandse boeren het nakijken hebben.

Al jaren is het [volgende bekend](#) over Marokkaanse sperziebonen in de supermarkt:

De sperziebonen uit Marokko die in Nederlandse supermarkten worden verkocht, zijn vaak onder slechte arbeidsomstandigheden geteeld en verpakt. Dat stelt de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) maandag in een onderzoeksrapport. Een van de grootste problemen is volgens de SOMO de onderdrukking van vakbonden. Twee van de vier sperziebonentelers die de SOMO selecteerde voor het onderzoek, leveren aan Nederlandse supermarkten.

Quality Bean Maroc (QBM) levert onder meer aan Albert Heijn, Jumbo/C1000 en Lidl. Guernikako levert sperziebonen aan Albert Heijn. SOMO stelt dat arbeiders bij deze leveranciers te weinig verdienen om rond te komen. Ze zouden als vee naar hun werk worden getransporteerd, worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen en regelmatig moeten overwerken zonder daarvoor betaald te krijgen.

Bovenstaande is uit 2013, maar er zal niet gek veel zijn veranderd. Als reden voor het invoeren van Marokkaanse sperziebonen wordt altijd gegeven dat dit is omdat deze in Nederland in de winter niet verkrijgbaar zijn. Ondanks dat schijnen Nederlandse boeren vaak het [nakijken te hebben](#).

Boer Kees Schoenmakers in Vessem zit met de handen in het haar. Hij heeft een veld met 100.000 kilo sperziebonen, maar de grote supermarkten nemen die, ondanks afspraken, niet af. De boer is nu met spoed op zoek naar een andere afnemer. Anders blijft hij zitten met een enorme vracht aan boontjes, met een waarde van 50.000 euro.

Kees levert zijn sperziebonen niet direct aan supermarkten, maar via een inkoper. Hij had met deze inkoper een schriftelijke overeenkomst. "Maar daar staan altijd regels in waarmee die er heel gemakkelijk onderuit kan komen. Zo'n contract is eenzijdig opgesteld, juridisch 0,0 waard. Zo'n contract ga je in goed vertrouwen aan. Het gaat ook meestal goed, maar niet altijd."

Voor hem is dit de eerste keer dat dit hem overkomt. "Maar via via hoor ik verhalen dat dit ook bij anderen speelt. Het is een groot drama, want hier komt gigantisch veel werk bij kijken."

Boer Kees krijgt een telefoontje en daarmee is zijn oogst 100.000 kilo bonen

Supermarkten kopen niet van Nederlandse boer

Gepubliceerd: donderdag, 24 oktober 2024 10:35

gewoon niks meer waard. Ik koop geen Marokkaanse sperziebonen bij de supermarkt die laat ik liggen ik wil alleen Nederlandse. [#sperziebonen #boer pic.twitter.com/uQa3zQEL3l](#)

— Dolly van den Berg (@dendolly1) [October 22, 2024](#)

En zo wordt ons land op verschillende manieren systematisch kapot gemaakt en de meesten hebben het niet eens door.

Het is geen toeval dat dit soort dingen gebeurt, het vormt allemaal onderdeel van de doctrine [van de Creatieve Verwoesting](#), ordo ab chaos.

Wat wij burgers wel kunnen doen is zoveel mogelijk alle grote bedrijven voorbijlopen. Zolang je de kop van de slang blijft voeden zal het nog vele malen erger worden.

Vergeet de supermarkt, ga rechtstreeks naar boeren zoals Kees en op deze manier wordt er zand gestrooid in de motor van de New World Order.

Voor wie dat zou willen doen, raden wij aan [dit eerdere artikel te lezen](#) met veel informatie en ideeën over het rechtstreeks kopen bij boeren.