

# Hoe kunnen wij ons land terug krijgen?

Gepubliceerd: zaterdag, 25 januari 2025 10:04



**Ons land is ons land niet meer, maar vormt een deel van de communistische superstaat die de Europese Unie heet.**

Steeds meer mensen merken hoe wij met de groene agenda de slavernij worden ingedreven, maar hoe kunnen wij ontsnappen?

Mensen zien dat Amerika afscheid heeft genomen van woke en de klimaatwaanzen en daardoor beginnen nu ook bij ons mensen wakker te schrikken en te beseffen ze wat voor toekomst ons te wachten staat.

Op sociale media zie je steeds meer berichten verschijnen zoals de volgende:

Als het aan de EU ligt, rijden we vanaf 2050 alleen nog elektrisch. Als het aan de EU ligt, eten we insecten die worden toegevoegd aan ons eten. Als het aan de EU ligt, gaan er nog meer wapens naar Oekraïne. Als het aan mij ligt, treden we zo snel mogelijk uit die totalitaire EU. [pic.twitter.com/ZPzuEqE9wI](https://pic.twitter.com/ZPzuEqE9wI)

— Wim den Oudsten (@WimdenOudsten) [January 23, 2025](#)

Maar, ondanks het feit dat steeds meer mensen de EU meer dan zat zijn, gaat het groene spel gewoon verder.

Politici trekken zich totaal niets aan van wat de bevolking wil, want zij krijgen hun orders via de vrijmetselaarsloges en 'denktanks' zoals het WEF.

De krachten in de achtergrond die ons in de EU willen houden zijn groot en machtig. Niet alleen hebben zij zo goed als alle politici in de tang, zij bezitten ook de mainstream media en via dat middel is het grote deel van de bevolking dat zelf nauwelijks nadenkt, heel gemakkelijk te beïnvloeden.

En misschien is er toch een mogelijke oplossing voor dit schijnbaar onoplosbare probleem.

Willen wij enige kans maken om ooit als zelfstandig land te blijven bestaan, dan zullen we afscheid moeten nemen van de Europese Unie.

Als dat wel zou gebeuren, dan zijn we er nog lang niet, maar zijn we wel verlost van het

# Hoe kunnen wij ons land terug krijgen?

Gepubliceerd: zaterdag, 25 januari 2025 10:04

Europese supermonster dat ons binnen enkele jaren volledig tot slaaf wil maken.

En, heel misschien is er een mogelijkheid om dat te kunnen doen in de nabije toekomst.

De Tweede Kamer [heeft dinsdag ingestemd](#) met de invoering van een bindend correctief referendum. Als later dit jaar ook de Eerste Kamer instemt, wordt de mogelijkheid om een referendum te houden opgenomen in de Grondwet.

Het bindend correctief referendum is een middel om wetgeving die al is aangenomen in beide Kamers nog voor invoering ervan referendabel te maken. De bevolking kan op die manier (onwelgevallige) besluiten van de wetgever alsnog verwerpen. De voorwaarden voor het uitschrijven van een geldig referendum komen in een aparte wet te staan.

De invoering van het referendum is een SP-initiatief. In de Grondwet staat nu: ‘De vaststelling van wetten geschiedt door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk.’ Daaraan wordt, met een komma, de zin ‘behoudens de mogelijkheid van een referendum’ toegevoegd. SP-Kamerlid Michiel van Nispen noemde dat vorige week in het debat over het initiatiefwetsvoorstel ‘een kroon op de parlementaire democratie’.

Om een correctief bindend referendum mogelijk te maken, [is een wijziging van de Grondwet nodig](#). Om die reden moeten beide Kamers twee keer, met daartussen verkiezingen, voor het voorstel stemmen. Voor de laatste verkiezingen is dat al een keer gelukt. Nu is deze week het voorstel opnieuw in de Tweede Kamer aangenomen, met een tweederde meerderheid. De Eerste Kamer moet nog stemmen.

Het is nog lang niet zover, maar als het dit keer wel zou worden doorgevoerd, dan heeft de burger in ieder geval een legaal middel om de overheid terug te fluiten en bepaalde dingen ongedaan te maken.

Zo lijkt het correctief referendum de enige reële manier om op korte termijn te kunnen ontsnappen uit de klauwen van het EU monster.