

Is dit echt onze wereld?

Gepubliceerd: donderdag, 19 juni 2025 20:24



Als je zo rondkijkt op sociale media, dan kan je niet anders concluderen dat het eind van de wereld zoals wij die kennen in zicht is.

Alles en iedereen is tot op het bot verdeeld en de toon wordt steeds agressiever.

Albert Pike, één van de meest bekende vrijmetselaars schreef het volgende in 1871:

De Derde Wereldoorlog zal ontstaan door het tegen elkaar opzetten van Zionisten en de Islam, doel is dat beiden elkaar zullen vernietigen. Andere landen zullen worden meegesleurd in het conflict en het eindresultaat zal zijn totale uitputting, chaos, zowel politiek, economisch als spiritueel. Uit deze chaos zal dan uiteindelijk de New World Order verrijzen.

Kijk om je heen naar de huidige situatie in de wereld en je ziet bovenstaande voorspelling voor je ogen uitkomen.

Helaas laat bijna iedereen zich meesleuren en kiest partij, of voor de ene of voor de andere kant.

Als je zoals wij doen iedere dag, de berichten volgt op sociale media dan is er iets veranderd de afgelopen dagen/weken.

De tegenstellingen waren altijd al groot, maar nu zijn we op een punt aanbeland waarbij mensen elkaar nog net niet de hersens in slaan vanwege de hoog oplopende emoties.

Iedereen probeert elkaar te overtuigen van hun gelijk en maakt verbaal andersdenkenden met de grond gelijk.

Het is erger geworden de laatste weken, veel erger.

Als dan de oorlog in het Midden Oosten dan ook nog eens verder gaat escaleren door Amerikaanse deelname, dan weet niemand waar dit gaat eindigen.

JUST IN - Israel expects a U.S. decision on joining Iran war within 24-48 hours —

Is dit echt onze wereld?

Gepubliceerd: donderdag, 19 juni 2025 20:24

Times of Israel

— Disclose.tv (@disclosetv) [June 19, 2025](#)

We zijn allang voorbij het punt waar waarheid er nog toe doet:

Volgens Rafael Grossi, de topman van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), is er geen bewijs dat Iran actief werkt aan de bouw van een kernwapen. „We hebben geen elementen aangetroffen die wijzen op een actief, systematisch plan om een kernwapen te bouwen”, zei hij tegen de Arabische nieuwszender Al Jazeera.

En verder:

Tulsi Gabbard, als Directeur van de Nationale Inlichtingendienst, heeft op 25 maart 2025 tijdens een hoorzitting van de Senaatscommissie voor Inlichtingen verklaard dat de Amerikaanse inlichtingengemeenschap van mening is dat Iran momenteel geen kernwapen bouwt. Ze zei specifiek: "De inlichtingengemeenschap blijft beoordelen dat Iran geen kernwapen bouwt en dat de Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei het kernwapenprogramma dat hij in 2003 opschortte, niet heeft geautoriseerd."

Dat alles zal Amerika er misschien niet van weerhouden om ook deel te nemen aan deze oorlog ‘om te voorkomen dat Iran binnenkort kernwapens heeft’.

Het grote probleem is dat wij burgers uiteindelijk slachtoffer zullen worden van al die oorlogen, want deze oorlog heeft alle kenmerken van iets dat volledig uit de hand kan lopen.

Wij moeten het nu als bevolking met elkaar eens worden dat wij geen oorlog willen, niet in Iran, niet in Israël en niet in Oekraïne, maar dat wij vrede willen.

Als wij nu stoppen met het kiezen van partijen en kiezen voor de mensheid, heel misschien is er dan nog een kans dat het niet volledig uit de hand loopt.

We kunnen allemaal in vrede naast elkaar leven, ongeacht de immense problemen waarmee we door de politiek worden geconfronteerd.

Wij zijn allemaal mensen, of we nu christen, jood of moslim zijn en we hebben allemaal gezinnen en families en niemand zit te wachten op de afgrijselijke toestanden zoals je die af en toe voorbij ziet komen in filmpjes.

Is dit echt onze wereld?

Gepubliceerd: donderdag, 19 juni 2025 20:24

Het gaat er niet om wie gelijk heeft, het gaat erom dat wij als mensheid overleven en samenwerken en elkaar behandelen als mens.

Iemand die dat haar hele leven heeft gedaan is de vorig jaar overleden Alexandra.

We moesten daar aan denken vanwege een bericht dat net bij ons binnen kwam:

Dus zelfs de oprichtster van Oranja overleeft kanker niet dankzij allemaal de supplementen ????

Oranja moet uiteraard Orjana zijn.

Alexandra heeft door de jaren heen honderden lezers van deze website geholpen met gezondheidsproblemen. Altijd stond ze klaar met raad en daad en dat had tot gevolg dat ze haar eigen gezondheid verwaarloosde. Altijd was ze te druk om zelf hulp te zoeken en toen ze dat uiteindelijk wel deed omdat het niet langer ging was het te laat.

De moraal van het verhaal is dat we elkaar de hersens in kunnen slaan en de tent uitvechten zoals nu gebeurt op sociale media, of we kunnen proberen elkaar te helpen, simpelweg omdat we allemaal mens zijn en allemaal het beste willen voor onze dierbaren.