

Vandaag bestaat niet

Gepubliceerd: vrijdag, 30 december 2011 12:35



Vandaag slaan de eilandstaatjes Samoa en Tokelau in de Grote Oceaan een hele dag over. Dat betekent dat 30 december 2011 daar nooit zal bestaan.

De eilandstaatjes liggen precies op de grens van het oostelijk en westelijk halfrond. De datumsprong klinkt als een gat van 24 uur, maar in feite houden enkele minuten en kilometers de staatjes gescheiden van de andere helft van de aardbol.

Samoa deed [het voorstel](#) voor de opmerkelijke stap in mei en Tokelau volgde in oktober. Samoa ligt ongeveer tussen Hawaï en Nieuw-Zeeland en vanaf vandaag lopen de Samoanen drie uur voor op Sydney. De eilanden van Tokelau liggen halverwege Australië en Hawaï. Vanaf vandaag lopen ze een uur voor op de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington.

Voordeel van de sprong is dat de werkweek van beide staatjes voortaan gelijk zal lopen met die van Australië en Nieuw-Zeeland. Samoa en Tokelau hebben goede betrekkingen met landen als China en Singapore en ook met die landen wordt handel drijven gunstiger.

De datumsprong is echter niet uniek. In 1892 deed Samoa precies hetzelfde, zij het in omgekeerde richting. Toen wilde het de handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten en Europa verbeteren. Samoa vierde in dat jaar twee dagen achtereen 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag.

De [Republiek Kiribati](#) deed ooit eens hetzelfde. In 1995 werd besloten de datumgrens ten oosten van het land te leggen. Samoa zal op zoek moeten naar een nieuw motto om toeristen te trekken. Vanaf vandaag, de dag die voor de Samoanen zelf nooit zal bestaan, gaat de belofte dat op Samoa de allerlaatste zonsondergang van deze dag te zien is niet meer op.

Bron: [NOS.nl](#)

Gerelateerd: [Het mysterie van de verdwijnende dag](#)

Vandaag bestaat niet

Gepubliceerd: vrijdag, 30 december 2011 12:35