

Dit is waarom de oorlog in Oekraïne zal voortduren en steeds verder

Gepubliceerd: donderdag, 24 augustus 2023 09:38

Hits: 7368

We weten al langere tijd dat de agenda van het Westen niet bestaat uit mogelijke vredesonderhandelingen in Oekraïne.

Die agenda bestaat uit verder escaleren en berichten deze week tonen aan dat er voorlopig nog lang geen eind komt aan de oorlog in Oekraïne.

Misschien wel één van de meest zinloze oorlogen ooit is de oorlog die op dit moment woedt in Oekraïne.

Iedereen die niet alleen de propagandamedia volgt weet dat Oekraïne geen schijn van kans heeft om ooit Rusland op het slagveld te verslaan.

Het grote beloofde Oekraïense offensief is op een totale mislukking uitgelopen en alle Westerse steun is letterlijk de lucht ingevlogen.

Je zou dan ook zeggen, dat er toch wel ergens iemand baat zou hebben bij een vrede.

Maar, niets is minder waar, want het enige dat op de agenda staat is verder escaleren.

Die mensen leven echt onder een steen. <https://t.co/HAxEz4j7SK>

— Huberto Kusters ????????? ?????? (@stoerKubusHert) [August 23, 2023](#)

Dat verder escaleren wordt nergens meer duidelijk dan uit de [woorden van Zelenski](#).

Er zal geen vrede met Rusland worden gesloten zonder bevrijding van de Krim, herhaalt president Zelensky keer op keer. Daarin wordt hij gesteund door de Oekraïense bevolking: uit een peiling dit voorjaar kwam naar voren dat 87 procent van de Oekraïners het "onacceptabel" vindt om grondgebied af te staan in ruil voor vrede.

Nooit zal Rusland de Krim opgeven, al was het alleen maar om het lot dat de inwoners staat de wachten als Kiev controle zouden krijgen.

De vraag is wat Oekraïne moet doen met de grote aantallen Russische nieuwkomers na een mogelijke herovering van de Krim. Daar is al uitgebreid over nagedacht, zegt Soldatiuk-Westerveld. "Russen die na 2014 naar de Krim zijn verhuisd, worden opgeroepen vrijwillig weer te vertrekken. Anders kunnen ze met dwang worden uitgezet, omdat ze zonder Oekraïense toestemming naar de Krim zijn gekomen."

Dit is waarom de oorlog in Oekraïne zal voortduren en steeds verder

Gepubliceerd: donderdag, 24 augustus 2023 09:38

Hits: 7368

Mocht Oekraïne ooit controle krijgen van de Krim, dan zullen we taferelen zien die we in de Tweede Oorlog zagen. De tijd dat de Joden tot tweederangsburgers werden verklaard.

Het land dat volgens de bekende journalist John Pilger is [vergeven van de nazi's](#) zal echt niet zachtzinnig optreden tegen de bevolking van de Krim. We zullen taferelen zien zoals we die voorheen zagen in het oosten van Oekraïne.

De burgers van de Krim zouden worden behandeld als de pro Russische mensen destijds in Odessa.

Het volgende is uit [een artikel uit 2014](#) en laat zien wat de burgers op de Krim kunnen verwachten als Kiev het daar ooit voor het zeggen zou krijgen.

“De VN en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) moeten "open en onpartijdig" onderzoek doen naar de doden die deze maand in de Oekraïense stad Odessa zijn gevallen. Die oproep deed de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, aan beide organisaties, zo liet hij maandag weten.

In het eerste weekend van mei ontstonden hevige rellen in de zuidelijke Oekraïense havenstad. Tientallen pro-Russische betogers kwamen om. Veel van hen stierven toen zij vastzaten in een brandend gebouw”.

De eerste vraag die dit oproept is, waarom moet de Russische minister vragen om een onafhankelijk onderzoek? Waarom doet die van ons, Frans Timmermans, dit niet?

Nederland is altijd haantje de voorste als we met de vinger naar iets of iemand kunnen wijzen, maar nu is het doodstil. Want Nederland heeft geen enkel belang bij het bekend worden van de waarheid. Maar wel dat deze massamoord in Odessa zo snel mogelijk wordt vergeten.

Net zo goed als het regime in Kiev hier schuldig is, zo is ook Nederland dat door het erkennen en steunen van deze door een staatsgreep geïnstalleerde regering.

Wat er in Odessa gebeurde was vreselijk. We hebben er al [eerder over geschreven](#) hoe de door Kiev en het Westen gesponsorde extreem nationaal socialisten deze slachting op hun geweten hebben.

Er is nu inmiddels nog meer informatie boven water gekomen en de onderstaande video legt in detail uit wat er gebeurde en door wie. Hoe de nazi's bijvoorbeeld na het wurgen van een zwangere vrouw in het bezette gebouw juichend de Oekraïense vlag uit de ramen

Dit is waarom de oorlog in Oekraïne zal voortduren en steeds verder

Gepubliceerd: donderdag, 24 augustus 2023 09:38

Hits: 7368
hingen.

Wat er gebeurde in Odessa was moord, niets meer en niets minder. Na afloop werden de verbrande lichamen gefotografeerd en vol trots over het internet verspreid als “een victorie op de Russische terroristen”.

