

Het lijkt toch een Russische raket te zijn geweest

Gepubliceerd: woensdag, 10 juli 2024 10:30



Grote verontwaardiging vanwege een Russisch bombardement op Oekraïne waarbij een kinderziekenhuis werd geraakt.

Volgens de alternatieve media gaat het om desinformatie en zou het een projectiel van de Oekraïense luchtafweer zijn geweest.

Dit is het [officiële bericht](#) van de gebeurtenissen:

Bij Russische raketaanvallen op verschillende steden in Oekraïne zijn volgens de autoriteiten ten minste 29 doden gevallen. Ook wordt melding gemaakt van meer dan honderd gewonden. In de hoofdstad Kyiv werden een kinderziekenhuis en een appartementencomplex geraakt bij de aanval, die bij uitzondering overdag werd uitgevoerd.

In de hoofdstad zijn volgens de plaatselijke autoriteiten in totaal zeker veertien doden gevallen en nog eens 37 mensen gewond geraakt. Bij een eerste aanval vielen tien doden, twee uur later vielen er nog eens vier doden door brokstukken van een neergehaalde raket.

Natuurlijk is dit een vreselijke ramp en had dit nooit mogen gebeuren.

Het internet staat bol van de speculaties over wat het nu wel precies is geweest en het volgende argument van Patrick Savalle laat aan duidelijkheid weinig te wensen over.

Hij komt tot de conclusie dat het een Russische raket was die het ziekenhuis raakte en schrijft verder:

Het idee dat Rusland, oh sorry Putin, Putin, Putin *sputtert en spuugt, rolt met de ogen* echter bewust kankerpatiëntjes bombardeert 'gewoon omdat Russen nou eenmaal zo zijn' is net zo kinds als de 'they hate us for our freedom' meme waarmee NATO 6 miljoen mensen afslachtte in hun wars on terror. Missiles missen nou eenmaal regelmatig hun doel, of worden beïnvloed door EW of luchtafweer. Hoewel de luchtverdediging in Kiev niet veel indruk maakte, wat een falende rotzooi hebben ze daar staan.

Het verschil in houding van de Oekraïne-crowd vergeleken met de slachting van Gaza, waar dit dagelijks met uitgesproken opzet gebeurt (de 'wapens en tunnels in ziekenhuizen' meme), is van een heel triest soort hypocrisie.

Het lijkt toch een Russische raket te zijn geweest

Gepubliceerd: woensdag, 10 juli 2024 10:30

Ik heb nu alle beelden en analyses op me in laten werken en mijn conclusie is dat het een Russische KH-101 was die het ziekenhuis raakte.

Er zijn 3 video's, uit verschillende hoeken. De initiële liet veel ruimte voor interpretatie vanwege de kijkhoek op het projectiel en had ook...

pic.twitter.com/5sY01NtD6F

— Patrick Savalle (@patricksavalle) [July 9, 2024](#)

Waar zijn de MSM en de verontwaardiging als het gaat om de niet aflatende stroom burgerslachtoffers in Gaza?

Hier een overzicht van wat daar de afgelopen 12 uur gebeurde.

□ □ 12-hour-news-recap:

□ □ 17 people were KILLED and 27 others INJURED in [#Israeli bombing](#) of Abu Freeh family house in Al Nuseirat refugee camp!

□ □ 29 displaced people were KILLED and 60 others INJURED in [#Israeli bombing](#) of Al Awdeh School —refugee shelter— in east of Khan...

pic.twitter.com/y1eb74xi9E

— Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) [July 10, 2024](#)

Net zoals Israël genocide pleegt in Gaza omdat het een heel volk schuldig verklaart aan de Hamas aanval van 7 oktober vorig jaar, zo willen Telegraaflezers hetzelfde doen met Rusland.

Het lijkt toch een Russische raket te zijn geweest

Gepubliceerd: woensdag, 10 juli 2024 10:30



De moraal van het verhaal is dat burgers die geen oorlog willen, altijd slachtoffers worden van oorlogen die worden bekookstofd door de duistere krachten in de achtergrond.