

Gaat Turkije daadwerkelijk Israël binnen vallen?

Gepubliceerd: maandag, 29 juli 2024 10:37



De escalatie in het Midden Oosten gaat nu heel snel nu ook meerdere landen zich in de strijd gaan mengen.

Turkije dreigt Israël binnen te vallen en Amerika/Israël reageert door Erdogan te vergelijken met Saddam Hoessein.

Zoals we eerder schreven, overal waar je de naam Israël tegen komt is er meestal sprake van strijd, oorlog, geweld, false flag operaties, moorden en genocide.

Israël kan zich geweldig arrogant opstellen tegen ieder land in de regio omdat het beschikt over Amerika. Want, als puntje bij paaltje komt, zal Amerika alles in het werk stellen wat Israël verlangt.

Daarom maakt Israël zich ook totaal niet druk [om de uitspraken](#) van de Turkse president Erdogan.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zondag gewaarschuwd dat zijn land Israël zou kunnen binnenvallen om de mensen in Gaza te helpen. Hij verwees daarbij naar eerdere interventies van Turkije in het verleden: in Libië en in Nagorno-Karabach.

Erdogan, die felle kritiek heeft op het Israëlische offensief in Gaza, deed de uitspraken in een speech op een bijeenkomst van zijn regeringspartij in zijn woonplaats Rize, waarin hij de defensie-industrie van Turkije prees. "We moeten heel sterk zijn, zodat Israël deze dingen niet kan doen tegen de Palestijnen", zei hij. "Net zoals we ooit Karabach zijn binnengevallen, net zoals we ooit Libië zijn binnengevallen, zouden we nu hetzelfde kunnen doen."

Erdogan bleef verder echter vaag. Hij gaf geen indicatie dat hij ook echt op korte termijn een militaire interventie overweegt. Toch onderstrepen zijn opmerkingen de groeiende vijandigheid tussen Turkije en Israël.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Israel Katz, reageerde op de opmerkingen in een bericht op X. "Erdogan treedt in de voetsporen van Saddam Hussein en dreigt Israël aan te vallen", schreef hij. "Laat hij zich herinneren wat er toen gebeurde en hoe dat afliep."

Gaat Turkije daadwerkelijk Israël binnen vallen?

Gepubliceerd: maandag, 29 juli 2024 10:37

ארדואן הולך בדרכו של סדאם חוסיין ומאיים לתקוף את ישראל. רק שיזכור מה קרה שם
ואיך זה הסתיים. @RTErdogan

6GykLtLoh4/com.twitter.pic

(katz_Israel@) Katz Israel יִשְׂרָאֵל כ"ץ — [July 28, 2024](#)

Steeds meer en steeds vaker hoor je mensen spreken over een eindtijd en [de terugkeer van een messias](#).

Veel Amerikaanse evangelisten geloven nu dat Netanyahu en zijn uiterst rechtse coalitiegenoten het einde der tijden gaan inluiden met de “tweede komst” van Christus op aarde. Voor veel christenen die Trump steunen is dit een heilsperiode waarin onder meer alle joden zich tot het christendom gaan bekeren of anders worden gedood. De radicaal-rechtse joodse orthodoxen in Israël verwelkomen van hun kant de politieke en financiële steun van deze christenen ten behoeve van de nederzettingen en bezetting maar hebben zo hun eigen idee van wat de eindtijd behelst. Ook hier is sprake van wederzijds politiek gebruik.

In 1990 had de in 1994 overleden rabbi Schneerson een ontmoeting met Netanyahu.

Na het uitwisselen van wat beleefdheden zei Netanyahu: ‘Ik ben gekomen om uw zegen en hulp te vragen. Op allerlei mogelijke gebieden, politiek en persoonlijk’.

De rabbi antwoorde: ‘Sinds wij elkaar het laatst hebben ontmoet is er op veel gebieden vooruitgang geboekt. Maar, wat nog niet is veranderd is dat Moschiach (messias) nog steeds niet is gekomen. Doe iets waardoor zijn komst wordt bespoedigd’.

Netanyahu: ‘Wij zijn bezig, druk bezig’, waarop Schneerson zegt dat dit klaarblijkelijk niet genoeg is.