

Eigen bevolking doelwit van cognitieve oorlogsvoering door de NAV

Gepubliceerd: woensdag, 26 maart 2025 09:44



Oorlogsgeilheid, daar heeft het veel van weg. Die verdomde Poetin moet onderhand maar eens een keer ophoepelen, en wij gaan geschiedenis maken. Joepie!

Dit sentiment wordt doorgegeven via de media en door het principe van het telkens maar blijven herhalen en het aanvoeren van allerlei “experts” worden de geesten van de massa eenzijdig beïnvloed.

Het volgende artikel is een bijdrage van [Erick van Dijk](#).

“Kunnen we niet gewoon allemaal met elkaar opschieten?” Het waren de historische woorden van Rodney King, een zwarte man die door blanke agenten in elkaar geslagen werd nadat hij was aangehouden. We hadden er nooit van geweten als niet iemand het gefilmd had. De beelden gingen de wereld over. Viraal, heet dat tegenwoordig.

Er kwam een strafzaak tegen de agenten. Nadat zij werden vrijgesproken braken grote rellen uit in Los Angeles. King werd gevraagd wat woorden te spreken om de boel te sussen. Zo sprak hij de fameuze woorden. Of zo ongeveer. Hij zei het net effe anders, maar dat is verder bijzaak.

Maar ik denk dat het sentiment dat hij uitdrukte wordt gedeeld door de meeste mensen op ons kleine blauwe bolleke. Maar waarom kunnen we dan niet gewoon met elkaar opschieten? Zou het totale bedrag dat jaarlijks door alle landen in de wereld wordt uitgegeven aan oorlogstuig, en dat in de zakken verdwijnt van slechts een paar aandeelhouders in de wapenindustrie, niet veel beter besteed kunnen worden aan beter onderwijs, betere en goedkopere zorg, infrastructuur, gratis openbaar vervoer, ik noem maar wat.

Echter, onze wijze bestuurders en parlementariërs denken er anders over, uitzonderingen zoals FVD daargelaten. Oorlogsgeilheid, daar heeft het veel van weg. Die verdomde Poetin moet onderhand maar eens een keer ophoepelen, en wij gaan geschiedenis maken. Joepie!

Dit sentiment wordt doorgegeven via de media en door het principe van het telkens maar blijven herhalen en het aanvoeren van allerlei “experts” worden de geesten van de massa

Eigen bevolking doelwit van cognitieve oorlogsvoering door de NAV

Gepubliceerd: woensdag, 26 maart 2025 09:44

eenzijdig beïnvloed. Tot het punt dat we het blijkbaar collectief prima vinden dat ons zuur verdiende belastinggeld wordt gespendeerd aan zaken die bedoeld zijn om in één keer zoveel mogelijk mensen te doden. Hoe kan dat toch? We zijn toch mensen? We kunnen toch nadenken?

Inderdaad, boven alle andere levende wezens is de mens behept met een stel hersenen dat ons in staat stelt na te denken, informatie in te winnen en te overwegen en dan besluiten wat voor iedereen het beste is. Toch?

Grappig, want dat is precies wat President Poetin al sinds zijn aantreden in 2000 zegt. En hij voegde de daad bij het woord. Zonder in detail te treden, hij hervormde de corrupte puinhoop die Boris Jeltsin had achtergelaten tot een modern en welvarend land. Hier wordt hij een dictator genoemd, en dat zou de reden zijn waarom hij na al die tijd nog steeds aan de macht is. Maar nee, zo zit het niet. Hij wordt telkens democratisch gekozen door een grote meerderheid van de Russen omdat zij hem vertrouwen. Hij heeft laten zien wat hij kan en dat beviel de Russen.

Maar in het Westen mag de andere kant niet gehoord worden, Russia Today (RT) is in Europa nog steeds verboden, “want dat is propaganda.” En wat de Westerse leiders en de media doen niet?

Ik weet het, het is een saaie video. Twee mannen die praten in het Duits, een AI tolk.

Maar erin wordt precies uitgelegd hoe dit werkt. Dit is wat nu gebeurt. Massaal. Wereldwijd. Kijken!

```
var b = document.createElement('iframe'); b.setAttribute('width', '100%');  
b.setAttribute('height', '360'); b.setAttribute('src',  
'https://www.bitchute.com/embed/3nPFB05vEPHc'); b.setAttribute('frameborder', '0');  
document.getElementById('chute').appendChild(b);
```