

# Dit is waarom Poetin iedere keer opnieuw wordt gekozen

Gepubliceerd: woensdag, 26 maart 2025 11:04



**Bij ons in het Westen wordt Poetin afgeschilderd als een wrede dictator die erop uit is om andere landen te veroveren.**

Maar, voor gewone Russen is hij iemand die problemen in eigen land voortvarend weet aan te pakken en het is dan ook niet zo vreemd dat hij populair is in eigen land.

Het is niet zomaar dat de Russische president Poetin iedere keer opnieuw wordt gekozen als president. Bij ons wordt dit dan standaard uitgelegd als verkiezingsfraude.

Ook alle positieve dingen die zijn te zien over Poetin wordt standaard in de rubriek propaganda gekieperd bij ons en aangezien onze leiders hebben besloten dat het voor ons domme burgers veel te gevaarlijk is om naar Russische nieuwskanalen te kijken, worden deze voor het gemak maar helemaal afgesloten.

Daarom hier wat andere beelden van Poetin die laten zien dat hij niet te beroerd is om persoonlijk in te grijpen als sommige Russische oligarchen er een puinhoop van maken en hun arbeiders laten werken zonder ze een fatsoenlijk loon te betalen of te zorgen voor normale veilige arbeidsomstandigheden.

In 2009 riepen de inwoners van de ruige Russische staalstad Pikalyovo de autoriteiten wanhopig op om in te grijpen nadat alle drie de fabrieken in de stad het werk hadden stilgelegd en geen volledige lonen meer betaalden.

Ze waren verrast toen Vladimir Poetin arriveerde en de oligarcheigenaren van de fabrieken publiekelijk vernederde. Hij dwong hen te beloven de fabriek opnieuw op te starten of te nationaliseren.

Poetin ging bewust de confrontatie aan met de door het Westen gesteunde oligarchen. De mensen hier zijn dat niet vergeten.

Back in 2009, residents in the tough Russian steel mill town of Pikalyovo desperately called for authorities to intervene after all three factories in the town halted work and stopped paying full wages.

They were surprised when Vladimir Putin arrived and publicly humiliated the...

# Dit is waarom Poetin iedere keer opnieuw wordt gekozen

Gepubliceerd: woensdag, 26 maart 2025 11:04

[pic.twitter.com/5xAnLgU4VJ](https://pic.twitter.com/5xAnLgU4VJ)

— Chay Bowes (@BowesChay) [March 25, 2025](#)

In 2018 [schreven wij](#) het volgende over de strijd van Poetin tegen de oligarchen.

Het is natuurlijk ook geen toeval dat na de val van de muur alle macht en rijkdom van Rusland in handen kwam [van de beruchte Joodse oligarchen](#). Zij zijn ook degenen die de volkomen corrupte Boris Jeltsin aan de macht hielpen en vanaf dat moment begonnen serieus hun zakken te vullen.

Bijna alle van die oligarchen waren Joods of half Joods en iedereen zal de namen van deze lieden weleens voorbij hebben zien komen. Zoals Boris Berezovsky, Mikhail Khodorovski, Alexander Abramov, Mikhail Friedman, Roman Abramovich, Viktor Vekselberg, Leonid Mikhelson en nog vele anderen.

De gevolgen voor de Russische bevolking waren desastreus. Wat volgde was een ongekende plundering van staatseigendommen, een soort gelegaliseerde mafia met als gevolg massale werkeloosheid en armoede. Tegen het einde van de jaren negentig waren de gemiddelde inkomens met 50 procent gedaald, investeringen met 80 procent en was de veestapel die bedoeld was voor zuivel- en vleesproducten afgenomen met 75 procent.

Kinderen leden aan ondervoeding, de gemiddelde leeftijd van een Rus daalde en ziektes zoals cholera en tyfus staken weer de kop op in het land.

De Joodse oligarchen leden ook niet bepaald aan valse bescheidenheid, want de hele wereld kon getuige zijn van hoe zij alles kochten wat los en vast zat, want geld was geen probleem.

Zo [stond in een artikel](#) van The London Times van 27 januari 1997 het volgende:

“Prominente Joodse figuren genieten vandaag de dag onvoorstelbare machtsposities in de Russische politiek, de media en de private sector en zijn tevoorschijn gekomen als de meest creatieve en getalenteerde geesten. Zo schiepte Boris Berezovsky, de meest invloedrijke Russische Jood, onlangs op dat het land werd gerund door zeven sleutelbankiers, de meeste van hen Joods”.

Boris Jeltsin was uiteraard een zwak en corrupt politicus die de oligarchen graag ter wille

# Dit is waarom Poetin iedere keer opnieuw wordt gekozen

Gepubliceerd: woensdag, 26 maart 2025 11:04

was, een beetje zoals Mark Rutte bij ons vandaag de dag, en toen het tijd werd voor een opvolger viel de keus op de voormalig KGB man, Vladimir Poetin.

De olichargen richtten zelfs een heel eigen politieke partij voor hem op, Unity, en gebruikten hun televisiekanalen om ervoor te zorgen dat Poetin gekozen zou worden. Er was een ongeschreven “understanding” dat dingen zouden blijven zoals ze onder Jeltsin waren geweest.

Echter, [zoals de Guardian schreef](#):

“In 2000, they helped steer Yeltsin’s successor into power — Vladimir Putin, a saturnine former spook with the KGB, and its descendant organisation, the FSB. This, as Russian Godfathers demonstrates, may have been the moment at which the oligarchs out-clevered themselves.”

Met andere woorden, een klein foutje van de elite, want Poetin deed niet zoals werd verwacht.

We hebben in de jaren daarna kunnen zien hoe de Joodse oligarchen zijn aangepakt door Poetin. Er zijn uiteindelijk onofficiële overeenkomsten gesloten met de overblijvende oligarchen [dat ze hun leven en fortuin mochten houden](#) op voorwaarde dat ze zich niet langer met de politiek van Poetin zouden bemoeien.

Daarna is het opbloeien van Rusland en haar [orthodoxe kerk begonnen](#) dat tot op de dag van vandaag, ondanks alle opgelegde sancties, voortduurt.