

# Je kunt alleen maar tot de conclusie komen dat het hier wel moet gaan

Gepubliceerd: woensdag, 03 september 2025 09:52



**Een groot deel van de bevolking, in ieder geval in de Westerse landen, gelooft nog steeds dat Rusland een bedreiging is voor de wereld en dat Vladimir Poetin een monster is dat een kopje kleiner gemaakt moet worden.**

Iedereen kan een klein beetje gezind verstoepd worden, gesproken met de leugens van andere miljoenen.

Het volgende artikel is een bijdrage van [Erick van Dijk](#).

“Je zou toch denken ...” Het is een zinnetje dat ik regelmatig gebruik. Er schuilt iets van een sarcastische lading in. Het zijn maar vier woorden maar ergens leggen deze vier woorden de kern bloot van het overkoepelende probleem, de onwetendheid bij de massa aangaande de werkelijke feiten, of de complete feiten. Niet het uitermate selectieve verhaal dat de massa wordt voorgehouden door de gevestigde media. Je weet wel, die media die uiteindelijk in bezit zijn van de lieden achter de schermen die alle ellende op de wereld orkestreren.

Helaas wordt die onwetende massa in stand gehouden door elke nieuwe generatie vanaf zeer jonge leeftijd te conditioneren om te geloven in een goede wereld, een mooie wereld, een rechtvaardige wereld. Het algemene leven is zo ingericht dat een groot deel van de tijd doorgebracht moet worden met werken, om de lichten brandend te houden. Die tijd ben je kwijt. In de kantines en bij de waterkoeler wordt meestal niet gediscussieerd over de toestand van de wereld, de oorzaken van ingewikkelde conflicten. Als er al gepraat wordt ... Velen zullen deze kostbare minuten gebruiken om hun ‘socials te checken.’ Of iets anders dat niet echt bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling tot een zelfstandig nadenkend individu.

En zo kan het dat een groot deel van de bevolking, in ieder geval in de Westerse landen, nog steeds gelooft dat Rusland een bedreiging is voor de wereld en dat Vladimir Poetin een monster is dat een kopje kleiner gemaakt moet worden.

In deze video geeft Sott Ritter in zeven minuten de geschiedenis weer die vooraf ging aan het huidige, maar voortslepende conflict in Oekraïne. Geen verzinsels, het zijn de

# Je kunt alleen maar tot de conclusie komen dat het hier wel moet gaan

Gepubliceerd: woensdag, 03 september 2025 09:52

gedocumenteerde feiten. En iedereen met een klein beetje gezond verstand zal, die feiten kennende, tot geen andere conclusie kunnen komen dan dat hier vuil spel wordt gespeeld met de levens van miljoenen. Miljarden zelfs, als je iedereen ter wereld meetelt die in angst verkeert door dit en dat andere conflict waar de dreiging van een atoomoorlog en de vernietiging van de mensheid boven hangt.

Je zou toch denken dat diegenen die de hoofdrolspelers zijn in dit drama er alles aan doen, tot alles bereid zijn om dit enorme menselijk drama te stoppen. De Russen doen hun best, als je de feiten kent. Maar de werkelijkheid is natuurlijk anders. Het conflict in Oekraïne begon op 24 februari 2022. 1286 dagen. Elke dag vele doden. Het leed van de nabestaanden van elk slachtoffer van deze oorlog, of het nu Russen of Oekraïners zijn. Het zijn allemaal mensen. Wie zijn die lieden, dat ze dat toelaten?

Je kunt alleen maar tot de conclusie komen dat het hier wel moet gaan om psychopaten die geen geweten hebben, geen mededogen, geen respect voor hun medemens.

Spijtig genoeg was dit altijd al zo. Dit is het type mens dat op één of andere manier er altijd in slaagt om op een machtspositie terecht te komen. Hoe? Door de in stand gehouden onwetende massa voor te liegen met mooie praatjes. “Ik zal die oorlog stoppen binnen 24 uur.”

```
var b = document.createElement('iframe'); b.setAttribute('width', '100%');  
b.setAttribute('height', '360'); b.setAttribute('src',  
'https://www.bitchute.com/embed/N5fHEp51lvdn'); b.setAttribute('frameborder', '0');  
document.getElementById('chute').appendChild(b);
```