

Rituele offering van prinses Diana blijft taboe (video)

Gepubliceerd: dinsdag, 08 augustus 2017 15:49



Op 31 augustus aanstaande is het precies twintig jaar geleden dat de Engelse prinses Diana om het leven kwam in de Franse hoofdstad Parijs.

Hoe triest eigenlijk dat er hele programma's op de Nederlandse televisie [worden volgekletst](#) over haar huwelijk met Charles, maar dat er (nog steeds) met geen woord wordt gerept over hoe ze werkelijk om het leven is gekomen.

En als het dan ergens ter sprake komt, dan is het een ongeluk en zijn het de complotdenkers die daar weer iets achter zoeken. Zalig zijn de armen van geest zullen we daar dan maar op antwoorden.

Natuurlijk is Diana niet door een ongeluk om het leven gekomen. Natuurlijk is [ze ritueel geofferd](#) in opdracht van [de reptielenfamilie](#) die in Engeland op de troon zit.