

De hoop van de wereld zal uit Rusland komen (video)

Gepubliceerd: donderdag, 23 november 2017 12:03



Dag na dag verloedert onze Westerse maatschappij tot het moment dat we volkomen gedrogeerde sheeple zijn zonder enige identiteit of houvast. In Rusland vindt echter een enorme opleving plaats van de Russisch-Orthodoxe kerk wereldwijd.

Waar bij ons alle normen en waarden als sneeuw voor de zon verdwijnen, zo is dat in Rusland absoluut niet het geval. Daar staat het gezin nog steeds centraal en kent men in het algemeen twee geslachten: de man en de vrouw.

In het tegenwoordige Rusland vindt een enorme opleving plaats van het christelijke geloof in de vorm van de Russisch-Orthodoxe kerk. Sinds het communisme is verdwenen, speelt deze kerk een belangrijke rol in het leven van veel Russen en de maatschappij als geheel.

Er worden dan ook regelmatig optochten gehouden voor het christendom, zoals te zien op de volgende foto.