

# Er komt oorlog omdat de media iedere dag schrijven dat er oorlog k

Gepubliceerd: woensdag, 09 april 2025 10:32



**Als er geen mainstream media zouden bestaan, dan zou er ook geen dreiging zijn voor een komende oorlog.**

Ze doen hun werk echter zo goed dat 70 procent van de inwoners van Amsterdam ervan overtuigd is dat er een oorlog zal komen.

De komende oorlog is een beetje wat men noemt 'a self fulfilling prophecy'. Een dergelijk proces wordt als volgt omschreven:

Proces waarbij een aanvankelijk onjuiste verwachting leidt tot haar eigen bevestiging. In een self-fulfilling prophecy leiden de verwachtingen van een individu over een andere persoon of entiteit er uiteindelijk toe dat de andere persoon of entiteit handelt op een manier die de verwachtingen bevestigt.

Met andere woorden: Er is geen enkel gevaar voor ons dat Rusland ons ooit zal aanvallen. Het is niets meer of minder dan een theoretische mogelijkheid die in werkelijkheid nooit zal plaatsvinden.

De enige plek waar die oorlog wel zal plaatsvinden is in de hoofden van het publiek dat nog steeds zo dom is om de mainstream media te lezen.

Daar worden ze dag in dag uit geconfronteerd met een scenario waarbij wordt gedaan alsof die oorlog al een vaststaand feit is. Geen enkele ruimte voor nuance: Wij moeten ons voorbereiden want de Russen zullen komen.

Alle propaganda wat tot nu toe voor het klimaat werd gebruikt is ineens omgeschakeld naar de oorlog, de gevolgen, de kosten en de voorbereiding.

Tjeerd Royaards ([@Royaards](#)) schiet ongelooflijk raak met zijn cartoon...

A picture is worth a thousand words [pic.twitter.com/3LeH0pYHAa](https://pic.twitter.com/3LeH0pYHAa)

— Niemands Knecht ([@NiemandKnecht](#)) [April 8, 2025](#)

Als er sprake is van zoveel propaganda, dan betekent dit dat die oorlog zal komen.

# Er komt oorlog omdat de media iedere dag schrijven dat er oorlog k

Gepubliceerd: woensdag, 09 april 2025 10:32

En als dan de geesten zover zijn gehersenspoeld dan vindt men de volgende soort berichten heel normaal.

Zo van: we moeten snel onze bruggen en viaducten aanpassen anders krijgen wij niet op tijd al het materiaal bij het front.

Categorie: 'toenemende Russische dreigingen' ☐ ☐

Wegen en sporen niet op orde voor vervoer oorlogsmaterieel naar het front...

<https://t.co/jSO1niAKSr> via [@Nieuwsuur](#)

— ⚡ Aad Juijn ⚡ (@AJuijn) [April 8, 2025](#)

Hoe succesvol het hersenspoelen van de bevolking door de mainstream media nog steeds is, blijkt uit het volgende bericht:

Haast 70% van de Amsterdammers is bang dat de Russen komen...

"We zien de kogels en bommen nog niet, maar het is al gaande."

Mijn. Lieve. Hemel. <https://t.co/EqBKOfYR4K>

— Niemands Knegt (@NiemandKnegt) [April 8, 2025](#)

"Het is niet meer een situatie van 'misschien' of 'komt het dichterbij?', we zitten er al midden in", zo omschrijft een panellid de huidige wereldsituatie. En dat is een geluid wat vaker terugkomt bij de panelleden. Beschrijvingen als 'zorgwekkend', 'op z'n kop' en 'angstig' worden gebruikt voor de tijd waarin we nu leven.

"We moeten dit niet negeren. We zien de kogels en bommen nog niet, maar het is al gaande." Het sentiment dat Amsterdam dan weleens een doelwit zou kunnen worden van een aanval waardoor voorzieningen - zoals water of elektriciteit - niet meer werken, leeft dan ook bij de panelleden. 54 procent is daar enigszins bang voor, 14 procent zelfs heel erg.

Tot zover de berichten uit Amsterdam.

En het gaat maar [door en door](#):

# Er komt oorlog omdat de media iedere dag schrijven dat er oorlog k

Gepubliceerd: woensdag, 09 april 2025 10:32

In Coevorden trainen militairen het 'snel maar waardig' overladen van grote hoeveelheden gesneuvelden. Defensie bereidt zich tijdens de grootste oefening van het jaar voor op tachtig oorlogsdoden per dag.

Het afhandelen van de stroom stoffelijke overschotten in een oorlog vraagt om waardigheid, maar ook om snelheid en efficiëntie. „Het is natuurlijk niet wenselijk om gesneuvelden op deze manier 600 kilometer over de weg te vervoeren”, zegt luitenant Chris Zorge met een knik naar de vrachtwagen met de flatrack, een zeecontainer zonder wanden of dak. „Ik wil benadrukken dat dat alleen het eerste stuk zo gaat vanaf het front.”

Dat geldt nog als oorlogsgebied, waar de dreiging hoog is. Pas 150 kilometer verder, buiten de directe gevarenzone, worden de lichamen geregistreerd en in een koelcel gelegd. 'Transportgereed' voor de laatste reis naar huis.

In de containers is ruimte voor driemaal twaalf gesneuvelden, maar de dagelijkse 'verliesverwachting' ligt in geval van oorlog veel hoger. Dat kunnen er in het donkerste scenario zomaar zeventig tot tachtig per dag zijn.

[pic.twitter.com/EQm55K3XhV](https://pic.twitter.com/EQm55K3XhV)

— #nietmijnregering#free tommyrobinson# (@nel\_willems) [April 8, 2025](#)

Je ziet het dat coronapatroon zich herhaalt. Miljoenen mensen hebben zich laten inspuiten met een gevaarlijk biowapen dankzij het hersenspoelen en angstaanjagen van de mainstream media.

Als die er niet zouden zijn geweest, dan hadden wij ook nooit een nep coronapandemie gehad. Als iedereen gewoon zijn gang was gegaan en nergens wat van had afgeweten, dan zou er helemaal niets aan de hand zijn geweest.

Nu zijn er inmiddels miljoenen mensen gestorven als gevolg van die prikken en de vrijmetselaar die dit allemaal heeft mogelijk gemaakt in ons land is nu hoofd van den NAVO en probeert nu precies hetzelfde te doen, maar nu met de door hem en zijn opdrachtgevers verzonnen oorlogsdreiging.

Lees geen mainstream media en er komt geen oorlog. Zo simpel is het.

# Er komt oorlog omdat de media iedere dag schrijven dat er oorlog k

Gepubliceerd: woensdag, 09 april 2025 10:32

Als mensen die media volledig negeren en gewoon hun dagelijkse gang gaan en zich door niets of niemand bang laten maken, dan gebeurt er helemaal niets.

Naast de mainstream media is het natuurlijk zaak om de gekochte politici volledig te negeren. We weten ondertussen dat de meesten er zitten of voor eigen gewin en een verdere carrière of ze zijn gekocht of gechanteerd. Een enkele uitzondering daar gelaten.

Negeer de mainstream media, negeer de politici en het leven ziet er opeens veel zonniger uit.