

Het is nu 1984 (video)

Gepubliceerd: donderdag, 24 januari 2013 12:25



George Orwell schreef ooit het boek 1984 met de gedachte dat het over iets ging wat zich zou afspelen in een verre toekomst.

Mede door de laatste gedachtenspels van Neelie Kroes is die verre toekomst nu ineens heel dichtbij.

In het boek “1984” wordt door George Orwell de toekomst beschreven als die van een totalitaire staat waarbij de overheid (Big Brother) alles voor jou bepaalt en waar je zelfs door de gedachtenpolitie kan worden opgepakt als je “verkeerde” gedachten hebt.

Het bleek uiteindelijk niet 1984, maar 2013 te zijn wanneer dit zich voltrekt. De totalitaire staat is er. [De Nazi droom](#) van één verenigd Europa is eindelijk werkelijkheid geworden. Er moeten nog wat probleempjes worden gladgestreken zoals internetactivisten, maar dat is slechts een kwestie van tijd.

Neelie Kroes, ook wel Bilderberg Neelie genoemd, heeft nu een manier bedacht om het gepeupel het zwijgen op te leggen. Controle van de pers, iets wat we hadden zien aankomen, maar toch nog niet zo snel hadden verwacht. Uiteraard wordt dit gepresenteerd als een discussiedocument, maar voor je het weet is de vrijheid van meningsuiting behalve informeel dan ook formeel verdwenen.

Zo staat er ondermeer de volgende passage in het document:

“in this context, the control of information plays an ever more critical role in the government’s ability to repress social opposition, and the introduction of measures to maintain this control—far from succumbing to pressure from Internet activists—will only intensify.”

Voor mensen die hun ogen en oren niet geloven (ziende blind, horende doof) of het niet begrijpen staat er vrij vertaald dat controle over informatie een steeds kritischer rol zal spelen in de mogelijkheden die een regering heeft om sociale weerstanden te onderdrukken en om vooral niet toe te geven aan de druk die door internetactivisten wordt uitgevoerd.

Het is nu 1984 (video)

Gepubliceerd: donderdag, 24 januari 2013 12:25

In de aanbevelingen die in het rapport staan wordt het volgende geadviseerd:

“Alle EU-landen moeten onafhankelijke mediaraden hebben,” concludeert het rapport. Deze moeten handhavingsbevoegdheden krijgen, zoals het opleggen van boetes, verplichting tot excuses of ontnemen van journalistieke status.” Ook moeten deze organen volgens de opstellers van het rapport onder directe controle komen van de Europese Commissie, “om ervoor te zorgen dat de nieuwe waakhonden de EU-wetten niet schenden”.

Kortom, het formele einde van de persvrijheid. Brussel zal bepalen wat er wel en niet mag worden geschreven. Ieder zinnig denkend mens die na het lezen van bovenstaande rustig gaat slapen met het idee dat alles wel goed zal komen, verdient niet beter dan de rest van zijn natuurlijke leven door te brengen als een mind control slaaf.

Donkere wolken trekken zich samen boven dit eens vrije continent en dit proces wat er nu gaande is gaat niet meer weg. Iedere dag die voorbijgaat zullen er nieuwe controlesystemen worden bedacht. Met iedere dag die passeert zal de bevolking net iets meer van haar welvaart verliezen. Waar het tot voor kort nog met stukjes bij beetje ging, gaat het nu in sneltreinvaart en bergafwaarts.

Ze hebben ook weinig keus; het is dankzij internet dat de corruptie en beerputten in een niet meer te stoppen stroom aan de oppervlakte komen. Zodanig dat zelfs de meest onbewuste mens binnenkort wakker zal worden en zich afvraagt hoe hij of zij in hemelsnaam zolang heeft kunnen slapen.

Daarom moeten nu klokkenluiders en/of journalisten die “gevaarlijk” zijn het zwijgen worden opgelegd. Als dat niet met “legale” middelen kan dan maar met de botte bijl. [Aaron Swartz](#) is maandag begraven. Tijdens een indrukwekkende afscheidsceremonie werden de volgende woorden gesproken door zijn vriendin Taren Stinebrickner-Kauffman:

“Aaron moest opboksen tegen een volledig disfunctioneel en crimineel justitieapparaat. Hij was zo bang, zo wanhopig en zo gekweld en bovenal zo afgemat dat hij dit niet langer kon volhouden”.

Zo zijn er in Nederland de permanente pesterijen van Justitie inzake [Micha Kat](#) die zich nu weer eens moet melden bij de Raadkamer omdat men hem de cel weer in wil hebben tot aan zijn (theater)strafzaak op 19 februari. Zo is er Julian Assange die als het aan de Amerikaanse overheid ligt niet lang meer te leven heeft en hetzelfde geldt voor Bradley

Het is nu 1984 (video)

Gepubliceerd: donderdag, 24 januari 2013 12:25

Manning die documenten gelekt heeft aan Wikileaks.

Hier bovenop komt dan nog eens de geplande beperking van de persvrijheid. De klok staat niet meer op vijf voor twaalf, maar wat ons betreft op vijf over twaalf.

Persvrijheid staat gelijk aan vrijheid van meningsuiting. Iemand die daar alles over weet is de Duitse advocate Sylvia Stolz. Zij werd beroemd doordat zij als strafpleiter bereid was de verdediging op zich te nemen van de Holocaust ontkenner Ernst Zündel in 2007. Zij deed haar werk als advocaat en bracht in de rechtszaal argumenten en bewijs naar voren om haar cliënt, zoals het een goed advocaat betaamt, te verdedigen. Om een Holocaust ontkenner te kunnen verdedigen moet je als advocaat argumenten naar voren brengen waaruit blijkt dat je cliënt niet schuldig is. Hiervoor zou je als raadsheer of -vrouwe in dit geval, niet mogen worden gearresteerd (Redactie: in een democratische rechtsstaat heeft iedereen recht op een eerlijk proces en op een advocaat. Je kunt het eens zijn of niet met de reden waarom iemand voor de rechter staat maar dat heeft niets te maken met het eerder beschreven grondrecht wat je als mens hebt. En dus worden ook Holocaustontkenners conform de wet, juridisch vertegenwoordigd.)

Dit was iets wat de rechtbank niet kon verdragen en ze verboden Sylvia Stolz om nog langer haar mond open te doen. Ze dreigden met allerlei straffen als ze toch de verdediging van haar cliënt zou voortzetten. Ze ging door en deed haar werk zoals een goed advocaat dat betaamt. Vervolgens werd ze ter plekke gearresteerd en verdween voor drieënehalf jaar achter de tralies.

Kijk en luister naar het indrukwekkende betoog van Sylvia Stolz dat heet: "De werkelijkheid van vrije meningsuiting".

Bronnen:

[Klokkenluider Online](#)

[Boinnk](#)

[World Socialist Web](#)

Het is nu 1984 (video)

Gepubliceerd: donderdag, 24 januari 2013 12:25