

STILTE

Verzoek aan al die aluhoedjes die de sociale media nu weer met tal van alternatieve theorieën over de aanslag op vlucht MH17 bestormen: kan het de komende dagen iets minder luidruchtig?

Het doet nogal wat pijn aan mijn oren, al dat gegil.

Ik voel daarnaast plaatsvervangende schaamte.

Gezien de manier waarop niet alleen deze groep structureel achterdochtigen, maar ook het zo hedonistische en empathieloze polderlandse zomerleven zich zelfs nu nog manifesteert - The New York Times liet zijn Nederlandse medewerker Thomas Erdbrink er in een veelzeggend verhaal bijvoorbeeld op wijzen dat het Rotterdamse Crazy Sexy Cool festival het afgelopen weekeinde 10.000 volop feestende bezoekers trok, die daarbij op geen enkele wijze door de organisatoren aan de catastrofe werden herinnerd - zou je het misschien niet zeggen, maar er wordt gerouwd in dit land. Er zijn 193 landgenoten vermoord en dat hakt er bij de nabestaanden en hun wijde omgeving enorm in.



KRINGEN

ROB HOOGLAND

Enige stilte, nu en dan, zou daarom op zijn plaats zijn.

Dat Willem-Alexander gistermiddag even geen stilte in acht nam: dat hoort zo. Al zal het nooit zijn favoriete bezigheid worden en al had zijn toespraak van mij best ook een paar dagen eerder gemogen, ik denk dat hij er de nabestaanden steun mee verleende. Hij liet een geluid horen dat zij hard nodig hadden.

„Laat elkaar niet los nu het land zo op de proef wordt gesteld”, zei hij.

Daar moeten we maar eens naar luisteren.

Net als naar wat de Koning eerder op de dag van de getroffen familieleden te horen kreeg en vervolgens in zijn speech aan ons doorgaf:

„We willen tenminste waardig afscheid nemen van onze dierbaren.”

Vandaar dat verzoek van mij.

Aan waardigheid heeft het tot nu toe namelijk totaal ontbroken.

Stop er even mee, alstublieft. Laat die complottheorieën een tijdje achterwege, zelfs als ze op het eerste gezicht niet alléén maar onzin lijken te bevatten. Toon de eerbied die de straalbezopen proleten die zich separatisten noemen op die plek daar in Oost-Oekraïne niet konden opbrengen.

Wat hebben de nabestaanden aan zinnen als 'Theoretisch kan er ook een verband zijn tussen de Amerikaanse SS en de SS die zich in Oekraïne manifesteert. De SS is een broederschap'? Ik las het werkelijk ergens. Wat schietten ze op met verhalen waarin glashard wordt beweerd dat de neergehaalde Boeing geïnfecteerde lijken met besmet bloed aan boord had? Zouden de bedenkers daarvan echt niet beseffen dat...

Nee, dat beseffen ze echt niet.

Misschien geen slecht idee om uitgebreid te doen wat de Nederlandse forensische experts onder leiding van Peter van Vliet gisteren deden nadat ze eindelijk bij de trein waren gearriveerd waarin de stoffelijke resten waren ondergebracht.

Onvergetelijke foto van die mensen: hoewel enkelen duidelijk zichtbaar moeite hadden om de stank die hen vanuit een van de geopende wagons tegemoet kwam te bekampen, hielden zij op indrukwekkende wijze een minuut stilte.

Als het aan mij ligt maken we daar met z'n allen minstens een week van.