



Dat waren de exacte woorden van advocaat Adele van der Plas na de zitting achter de gesloten deuren over het wel of niet vervolgen van Joris Demmink, voormalig secretaris generaal van Politie en Justitie.

Het Openbaar Ministerie dat verdachten hoort te vervolgen, treedt in het geval van Joris Demmink op als advocaat voor de verdachte en doet er alles aan om deze vrij te pleiten.

We hebben eerder [deze week al geschreven](#) dat Joris Demmink afgelopen vrijdag de champagne al had koud gezet, want hij wist de uitslag van de zitting van afgelopen vrijdag uiteraard al lang van te voren.

De mainstream media [publiceerden](#) als een stel gedresseerde apen het "nieuws" dat het OM na een "diepgaand en uitputtend" onderzoek "geen redelijk vermoeden" had dat die aardige mijnheer Demmink een paar minderjarige Turkse jongens heeft verkracht.

Bij GeenStijl, waar de meeste medewerkers waarschijnlijk liever de waarheid zouden schrijven, weet men als geen ander dat ze een grote groep van haar ontwakende lezers verraadt, maar de jongens daar hebben weinig keus, want als ze dat niet doen, dan staan ze binnenkort op straat.

Dus schrijven [ze op bevel het volgende:](#)

Lieve reaguurders komt u maar weer met de boze mails, de youtubelinkjes en de vage verklaringen van de Haagse schoenmakers die in jaren 90 wel erg kleine laarsjes moesten repareren op rekening van dhr. Demmink! Het OM heeft namelijk aangegeven dat men Joris D. niet achter de broek wilt zitten voor het vermeend neuken van twee Turkse minderjarigen omdat het OM na zorgvuldig onderzoek heeft geconcludeerd dat de beste man destijd niet in Turkije is geweest. Jammer, weer niet bewezen dat de beste man geen pifefiel was. Dat gelooft u natuurlijk niet want elke gek die meer tijd doorbrengt op het internet dan in gesprek met normale mensen is allang van het feit dat Demmink een pizzagate-achtige kleuterneukring bestierde in de bierkelder van Minerva.

En zo heeft iedereen wel een reden om braaf te blaten wat de pedofiele machthebbers achter de schermen willen.

De Melder van Misstanden [Nico van den Ham](#) toog vrijdag naar Arnhem en aangezien hij op het station aldaar een aantal lange treinen zag, veronderstelde hij dat de NS die had ingezet om alle belangstellenden voor deze rechtszaak naar Arnhem te vervoeren.

Helaas, er waren slechts een handjevol mensen die de moeite namen om naar Arnhem te gaan. Wat waarschijnlijk ook te maken had met de verwarring die bewust is gezaaid over de locatie van de zitting.

Hierna een videoverslag van Vitali Feiten met daarin Adele van der Plas, de advocaat van de twee door Demmink verkrachte Turkse jongens. Zij vertelt onder andere dat ze in de rechtszaal alleen maar tegenstanders heeft. Natuurlijk is dat de advocaat van Joris Demmink, maar zij zegt dat de instantie die Demmink hoort aan te klagen, het OM, ook optreedt als advocaat van Demmink door voor hem te vechten als een leeuw.

Laat bovenstaande even goed inzinken. Het Openbaar Ministerie, het [meest corrupte instituut](#) van ons land dat misdadigers moet vervolgen, treedt op als advocaat van de verdachte.

Het moge duidelijk zijn dat steeds meer mensen ieder vertrouwen in de "rechtstaat" terecht hebben verloren en verliezen en in dat kader is de volgende lezersbrief (dank!) heel toepasselijk en begrijpelijk.

Met meer dan normale interesse lees ik jullie topics, voor mij is het elke dag even een uurtje lezen wat aan de ene kant wijsheid brengt en aan de andere kant ontspanning betekend.

Bij het topic met als kop "Pedofilie wordt het nieuwe normaal" was er van ontspanning echter géén sprake !!!!! Integendeel, ik vind mij enorm op over dit nieuwe "normaal" en de inhoud van deze topic.

Wat een walgelijk stuk (en dan doel ik op de inhoud en niet het feit dat jullie hier een topic aan weiden).

Gelukkig zijn onze dochters meerderjarig, hebben allebei een vriend en hebben in hun jonge jaren (gelukkig) nooit met zulke viezeriken te maken gehad.

Maar ik herinner mij wel een incident van enkele jaren geleden toen een man foto's liep te maken op ons kinderspeelplaatsje van jonge kinderen.

De man beweerde dat hij dit deed in opdracht van een krant tot één vader van ons plein de man herkende en ons andere vaders vertelde dat deze man een pedofiel was en al eens was opgepakt wegens het lastig vallen van minderjarige kinderen.

Wij als buurt hebben toen NIET de politie gebeld, wij als buurt hebben toen WEL "eigen rechter" gespeeld.

Ome Thijs wist toen dat hij niet lang meer had vanwege zeer kwaadaardige vormen van kanker en heeft die pedofiel letterlijk de tanden uit de mond geslagen met een end hout (Ome Thijs was toen 71).

Toen de politie hem oppakte lachte hij ze uit en grapte dat hij hoopte van de rechter nog 25 jaar te krijgen.....

Het walgelijke mannetje heeft snel eieren voor zijn geld gekozen en is terstond uit onze buurt (waar hij vlakbij woonde) vertrokken.

Ondanks dat onze kinderen niet meer op het kinderpleintje spelen zie ik het als buurtbewoner als mijn taak te waken over de spelende kinderen uit mijn buurtje, gelukkig sta ik hierin niet alleen.

Samen met andere buurtbewoners hebben we ervoor gezorgd dat "onze Kinderen" een veilig speelterrein hebben waar elke dag volwassen burens toezicht houden.

Voor ome Thijs liep het destijds goed af, ereburger van Alkmaar (heeft 23 jaar een gehandicapten opvang geleid, vrijwilliger en mede oprichter van het JOL project (huttenbouwdorp voor kids die niet op vakantie kunnen) en persoonlijke vriend van onze wethouder kreeg geen 25 jaar van de rechter.

Er werd juist geen ruchtbaarheid aan gegeven, want als alle mensen die zo ziek zijn als Ome Thijs was gaan afrekenen.....is geen pedofiel meer veilig !!!!!

Sex is iets persoonlijks en intiems tussen 2 mensen is mijn mening.

Je loopt mijn inziens niet openbaar op straat "te koop" met je geaardheid.

Dat dit tegenwoordig meer normaal als abnormaal gevonden wordt bezie ik als een verkeerde ontwikkeling.

Maar of je homofilie e.d. nu wel of niet begrijpt cq accepteert = één ding, maar laten we in hemelsnaam WEL met z'n allen begrijpen dat seks met minderjarige kinderen NIET NORMAAL is.

Wie bij mij aankomt met opmerkingen als Pedofilie = normaal krijgt meteen een slag op zijn of haar kaak. Een vrouw die beweerd dat het normaal is kan er van mij ook één krijgen (ook al hoor je als man geen vrouwen te slaan).

Pedofielen waren niet normaal, zijn niet normaal, en zullen nooit normaal worden ook en als er ergens één opduikt stuur hem dan a.u.b. naar Alkmaar, wijk "de Pet".

Wij weten wel raad met zulke viezerds !!!!