

Een 15 minutenstad in het water?

Gepubliceerd: dinsdag, 12 november 2024 10:52



Veel mensen geloven dat ze al veel verder zijn dan wij denken met betrekking tot water en de geplande 15 minuten steden.

Krijgen we straks Duinstad als een soort eiland in de duinen, met het achterland, het groene hart, volledig onder water?

Het volgende is een bijdrage van een lezer.

Met veel aandacht lees ik jullie artikelen.

Bij één van die artikelen (10 november: "[Volgens de astrologie wordt het voor ons tijd om te preppen](#)") moest ik sterk denken aan een presentatie van [Maartje van den Berg](#) over 15 minuten steden.

In die presentatie werd de naam van een adviesbureau voor de toekomstige inrichting van Nederland genoemd (Kuipercompagnons: "Land met een plan"). Dit adviesbureau blijkt ook op gemeentelijk niveau betrokken te zijn bij adviezen m.b.t. de omgevingswet.

Wat mij opviel is dat voor de toekomst van Nederland een landschap wordt geschetst van door water geïsoleerde woongebieden (met name Duinstad als een soort eiland in de duinen, met het achterland, het groene hart, volledig onder water).

Ik heb het vermoeden dat deze plannen veel concreter zijn dan we denken. Het probleem is natuurlijk de bevolking zo ver zien te krijgen. Een kunstmatige gefabriceerde overstroming (gecreëerde storm of vloedgolf, al dan niet volgens de profetie van Arlois Irlenmayer) zal deze plannen een enorm kunnen versnellen.

Zeker weten doe ik het natuurlijk niet, maar alle wijzers lijken wel in dezelfde richting te wijzen (creëren extreme klimaatangst, versnelde afbouw boerenstand, onteigening, bereidwillige bevolking die alles gaat slikken, 15 minuten goelags, ontvolking etc.).

[Deze link geeft toegang](#) tot de betreffende info van Kuipercompagnons.

Mocht u hier wat mee kunnen doen dan verzoek ik u dringend strikte anonimiteit te handhaven m.b.t. mijn persoonsgegevens. Ik wil zoveel mogelijk onzichtbaar blijven voor het systeem (onder de radar) omdat ik ervan overtuigd ben dat er in de nabije toekomst een extreme vervolging zal gaan plaatsvinden voor andersdenkenden, met name ook voor de

Een 15 minutenstad in het water?

Gepubliceerd: dinsdag, 12 november 2024 10:52

christenen die niet meelopen met de grote, gecontroleerde christelijke stromingen. Hoe minder men van mij weet, des te langer ik mijn getuigenis aan anderen kan geven over wat er nu aan het gebeuren is.

Tenslotte nog het volgende.

Het is voor mij heel verdrietig om te zien dat de grote kerkelijke stromingen de bijbel compleet negeren op het gebied van profetieën die 100% over onze tijd gaan.

Een passage uit de profeet Daniël wil ik u niet onthouden, waarin bijna letterlijk de werkwijze van de vrijmetselarij, WEF, en ontvolking (Jaque Attali) worden aangehaald. Om het leesbaar te houden heb ik wat commentaar tussen haakjes toegevoegd. U moet ook realiseren dat deze profetieën in een soort van geheime beeldtaal is beschreven die pas aan het "einde der dagen", als de tijd daar is, begrepen zal kunnen worden (Daniël 12:8-10).

Daniël 8: 19-25

19 En hij zei: Zie, ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode van gramschap (= verschrikkelijke tijd voor de mensheid), want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn.

20 De ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen (= koninkrijken) van Medië en Perzië.

21 En de harige geitenbok (baphomet?) is de koning van Griekenland, en de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning (= Alexander de Grote).

22 En dat die afbrak en er vier voor in de plaats kwamen: vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht ervan.

23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt (afvalligen = zij die een rechtvaardige levenshouding met God hebben verlaten, o.a. zionistische joden en het "christelijke westen", heden ten dage duidelijk zichtbaar in de enorme kerkverlating en daarmee het accepteren van het woke-gedachtegoed), zal er een meedogenloze koning opstaan (of heerschappij), bedreven in slinkse streken.

24 Zijn kracht zal machtig worden, maar niet door eigen kracht (benaderingswijze WEF?). Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten (vaccinaties, J. Attali ?), het zal hem gelukken (!!), hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk.

Een 15 minutenstad in het water?

Gepubliceerd: dinsdag, 12 november 2024 10:52

25 Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten (= de werkelijke Messias, Jezus Christus) zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden.

U moet zich realiseren dat deze profetie in een soort van geheime beeldtaal is beschreven die pas aan het "einde der dagen", als de tijd daar is, begrepen zal kunnen worden (Daniël 12:8-10). Veel elementen in het bovenstaande zijn in onze tijd inmiddels duidelijk waarneembaar, daar hoef ik u niets over te vertellen.

Het is ook interessant om Daniel 7 en 8 in zijn geheel te lezen. Hier wordt gesproken over grote dieren uit de zee (= grote heerschappijen/koninkrijken van de aarde) en een verschrikkelijk laatste koninkrijk dat vanuit het Noord-Westen over de hele aarde zal heersen en haar zal verwoesten (Nato?, VS?, EU?, new world order?), dat gekenmerkt wordt door een "hoorn vol met mensenogen" (= heerschappij vol met camera's en digitale controle) en dat de waarheid ter aarde is geworpen, (de leugen regeert) zoals 1984 van Orwell.