

Onze dagen zijn geteld, of toch niet?

Gepubliceerd: woensdag, 09 april 2025 09:36



De wereld wordt er niet beter op. Op mondiale schaal zijn er geen integere wereldleiders die de zaak veranderen.

Behalve Poetin dan (mogelijk), maar hij heeft niet de macht deze groteske invloed te stoppen.

Het volgende artikel is een bijdrage van Michien Nijssen:

1 ding wat duidelijk is betreft de totaal nietsontziende staat van onze wereld. Misstanden vliegen je om de oren, en er zijn maar weinigen die daar naar omkijken. Gelukkig is er ook een groep mensen die wel bewust nadenkt.

Hoewel dit praktisch tot op heden weinig zoden aan de dijk zet, helpt het sowieso. Ook in een situatie met weinig mogelijkheden tot werkelijke verandering is het van belang bewust na te denken. Dat gaat niet vanzelf en als je het doet, dan is dat jouw eigen verdienste.

De praktijk blijkt helaas toch een moeizaam verhaal. De wereld wordt er niet beter op. Op mondiale schaal zijn er geen integere wereldleiders die de zaak veranderen. Behalve Poetin dan (mogelijk), maar hij heeft niet de macht deze groteske invloed te stoppen.

Deze wereld staat op een twijfelachtig punt. En helaas geen kantelpunt. Hoewel de Doomsday Clock je reinste onzin is- het klimaatverhaal is 1 van de misstanden- lopen we gezamenlijk wel richting een gigantisch probleem.

Op het moment dat er niet heel snel heel veel mensen meer durf tonen en meer hun eigen talenten in de wereld durven te zetten, dan wordt het erg duister hier. Maar is dat een probleem?

Een probleem is het zeker, maar problemen zijn ervoor om recht in de ogen aan te kijken. De realiteit zien voor wat die is en er het beste van maken is sowieso het enige dat je kunt doen. Als je alles op alles zet om dat te doen, dan doe je alles wat je kunt. Meer kan simpelweg niet.

De angst die bij velen leeft is of, als je dit doet, het dan genoeg is. Maar meer kun je niet.

Onze dagen zijn geteld, of toch niet?

Gepubliceerd: woensdag, 09 april 2025 09:36

Zijn onze dagen geteld? Misschien wel, misschien niet. Een derde wereld oorlog zou niet echt helpen natuurlijk. Focus is sowieso nodig. Met name op mondiale zaken. Daar onze aandacht oprichten. Want zelfs die aandacht maakt een verschil.

Dat gaat over visies delen met elkaar en elkaar 'wakker' houden. Niet verzanden in comfort-behoefte en in eindeloze gedachtes over of het wel of niet goed komt met deze wereld. Wel: je eigen steentje, wat dat ook is, bijdragen.

Bewust zijn en blijven is daarbij de kern van de zaak. Dus doelbewust en gericht leven, en niet zomaar met de meute meelopen.

Het einde van dit avontuur hebben we niet in de hand. Maar als we ervoor gaan om er iets goeds van te maken, dan kunnen we hoe dan ook trots zijn op onszelf.

Ik heb ooit een 'master' Sustainability Science™ gedaan, en het woord 'duurzaamheid' is inmiddels verder dan ooit weg.

Niet door de niet-bestaande 'energie-transitie', de leugens over klimaatverandering of de gebrekkige regering, maar door de figuren die achter de schermen de hele zaak lopen te bepalen.

Onze dagen zijn niet geteld zolang we er nog zijn. De uitkomst blijft onzeker voor nu. Laten we de handen in 1 sluiten om er het beste van te maken.