

Kan je een ziel gevangen nemen?

Gepubliceerd: maandag, 19 mei 2025 09:39



De Katharen waren druk met het redden van hun ziel en ze hadden hierover kennis gekregen van Jezus, dat via Maria Magdalena doorgegeven was.

Wat was hier zo bedreigend aan voor de kerk? Ging het de kerk dan om bepaalde zielen?

Het volgende artikel is een bijdrage van [Yvonne Besse](#).

Het geheim van de Languedoc.

Verloren in tijd.

Lieve lezers en lezeressen,

De Katharen waren dus druk met het redden van hun ziel en ze hadden hierover kennis gekregen van Jezus, dat via Maria Magdalena doorgegeven was. Wat was hier zo bedreigend aan voor de kerk? Ging het de kerk dan om bepaalde zielen? Werd er soms met het uitroeien van de Katharen jacht gemaakt op hun zielen. Kan dat? Kan een ziel of bewustzijn gevangengenomen worden? Enge gedachten. Met deze woorden sloot ik [de vorige column af](#).

Als dit werkelijk aan de orde is, dan hebben wij een groot probleem. Als de overlevenden van Atlantis en later de Katharen druk bezig waren met het redden van hun ziel, geeft dit aan dat dit het heel belangrijk voor hun was. Voor hun was het aardse lichaam vergankelijk, maar de ziel niet. De kennis van Jezus via Maria geeft een uitweg. Een uitweg voor de ziel om hier weg te komen. Weg vanuit de wereld van Rex Mundi, de valse god zoals de Katharen hem noemden.

We kunnen ervan uitgaan dat deze kennis juist was, want de kerk begint vrijwel meteen met de verkettering van Maria. Maar wat had zij dan te vertellen? In haar evangelie dat jammer genoeg niet compleet is lezen wij fragmenten van de leer van Jezus zoals hij het aan Maria heeft doorgegeven. In één van de fragmenten lezen wij: *“Vanuit de geestelijke wereld (AL) daalt een druppel (een stukje Geest, of lichtvonk genoemd) af en komt in de*

Kan je een ziel gevangen nemen?

Gepubliceerd: maandag, 19 mei 2025 09:39

zielenhemelen daaronder. In iedere hemelsfeer krijgt de neervallende druppel als het ware een zielengewaad. Omhuld met deze zielenmantels incarneert de druppel in een menselijk lichaam. Bij de stoffelijke dood zal het lichaam achterblijven en vergaan; maar de naar verlossing strevende ziel met daarin de Geest-druppel zal dezelfde weg omhooggaan als waarlangs ze is afgedaald. Ze zal iedere hemelsfeer moeten passeren op haar reis omhoog. Wachters van iedere sfeer proberen echter de doortocht te belemmeren om de ziel, met daarin de geestvonk, in de materie gevangen te houden”.

Wat mij opvalt in dit fragment is het woord ‘Wachters’ dit komt ook voor in het Boek van Henoch. Hier zijn de Wachters engelen die naar de aarde worden gestuurd om over de mensen te waken. Ze beginnen al snel te verlangen naar menselijke vrouwen en, op aandringen van hun leider Samyaza, lopen ze over om de mensheid illegaal te onderwijzen en zich onder hen voort te planten. Maar dit even terzijde.

Op de vraag kan de ziel gevangengenomen worden, is het antwoord volgens Jezus zijn leer, dus ‘ja’. Zijn uitspraak: Kennis zal u vrijmaken, is hier duidelijk op van toepassing. Wat hier ook duidelijk verteld wordt, is het feit dat het om een lichtvonk oftewel een stukje godsenergie gaat. Door ons hier vast te houden, wordt er dus via ons een stukje God gevangengehouden. Wie wil dat stukje zielsvonk zo graag hebben? En hoe gaat dat in zijn werk?

Tegenwoordig horen we steeds vaker dat wij niet naar het licht moeten gaan als wij doodgaan. Het zou een soort van programma zijn dat ervoor zorgt dat je terug reïncarneert in deze wereld die van Rex Mundi oftewel de valse God is. De belofte van de religie dat er een hemel en hel bestaat speelt hierin een belangrijke rol. Niemand wil naar de hel die symbool staat voor de duisternis. Dus als de ziel het lichaam aflegt komt de eeuwenlange indoctrinatie dat duisternis negatief is opgang en kiest men voor de verleiding van het licht.

De ervaringen van mensen met een bijna-doodervaring geeft hier een betere kijk op. Ik raad iedereen die hier meer over wil weten Dhr. Pim van Lommel aan, die als cardioloog jarenlang hier onderzoek naar heeft gedaan en hierover een bestseller heeft geschreven. Hij is te vinden op YouTube.

Blijkbaar is het stukje zielsvonk zeer belangrijk voor bepaalde entiteiten. Henoch verteld dat bepaalde engelen zich onder de mensen begeven. Zoals we weten wonen deze engelen van nature niet op aarde, want ze worden naar de aarde gestuurd. Ze zijn dus buitenaards en hun leider (god) dus ook. Er wordt gezegd in het boek van Henoch dat zij afdalen om over de mens te waken. Maar wat nu als dat bewaken is geworden? Dat is heel wat anders.

Kan je een ziel gevangen nemen?

Gepubliceerd: maandag, 19 mei 2025 09:39

Ik neem aan dat ook zij een godsvonk bezitten die afgestemd is op hun planeet of verblijfplaats. Maar wat nu als hun godsvonk niet in staat is om op aarde te leven. Wat nu als zij een ziel nodig hebben die de codering heeft om hier te verblijven? Dit is natuurlijk mijn hypothese, maar het is niet onmogelijk. Ik baseer dit op een ander fragment van Maria's evangelie. Daar staat te lezen; *'Alle naturen, alle vormen en alle schepselen bestaan in hun eigen wortel. Want de naturen van materie kan zich slechts tot haar eigen natuur voeren'*.

Hier is sprake van een codering. Stel dat de Wachters onze codering nodig hebben om hier fysiek te kunnen zijn. Dan hebben ze dus onze zielen nodig. Stelen lukt denk ik niet. Maar bezitten of overnemen misschien wel. Hier spreken de Katharen ruimschoots over. Zij noemden deze wezens die dit doen de Archonten en zij doen er dus alles aan om hun ziel hiervoor te beschermen.

Hier heeft Wikipedia ook een uitleg over. Archonten zijn in de gnostiek de bestuurders van het aardse noodlot. Hun doel is de menselijke ziel gevangen te houden tijdens haar aardse verblijf. Zij worden in de gnostische literatuur vaak voorgesteld als de dienaren van de schepper god, de demiurg. Zij worden ook wel aangeduid als de wereldheersers. Als dit allemaal een kern van waarheid heeft, zitten wij gevangen op een planeet die overgenomen is door entiteiten die onze zielen nodig hebben en onze godsvonken misbruiken voor eigen belang. Nu blijft de vraag over, waarom zoveel interesse in de Katharen? Was hun ziel soms anders gecodeerd, of was hun boodschap te gevaarlijk? Het feit dat de katholieke kerk grof geweld gebruikten tegen de Katharen en de inquisitie vreselijke martelingen losliet op het stoffelijke lichaam, geeft het vermoeden dat het niet om de boodschap ging, maar om de ziel. Hadden misschien ze een manier hadden gevonden om de ziel los te koppelen en te oogsten voor hun eigen lichaam? Deze gedachten is nog enger.

Wordt vervolgd,

[Yvonne Besse](#)