

Kan dit nog wel toeval zijn?

Gepubliceerd: donderdag, 13 juni 2013 10:29



Men zegt wel eens dat de geschiedenis zich soms herhaalt, maar in het volgende verhaal is dat zo bizar dat de koude rillingen je over de rug lopen.

Het gaat om twee jonge vrouwen, beiden uit Engeland en beiden vermoord. Op dezelfde dag, maar met 157 jaar verschil tussen beide moorden.

Op 27 mei 1974, een nationale feestdag in Engeland, werd het half ontklede lichaam van de twintigjarige Barbara Forrest gevonden in Birmingham in een park.



Die avond was zij op stap geweest met haar vriend en waren ze in diverse pubs in het centrum van Birmingham gezien.

Aan het eind van de avond ging ze alleen naar huis met de bus, lijn 67, terwijl haar vriend de bus nam een andere kant op. Het lichaam van Barbara werd gevonden op slechts 500 meter afstand van haar huis in een ondiepe sloot onder overhangende takken.

Er werd een grootscheeps moordonderzoek gestart door de politie. Het probleem was dat niemand haar in de bus had zien stappen. Naar later bleek had haar vriend afscheid

Kan dit nog wel toeval zijn?

Gepubliceerd: donderdag, 13 juni 2013 10:29

genomen bij de bushalte, maar had ook niet gezien dat ze in de bus stapte.

Er werden meer dan 100 politiemensen op de zaak gezet en uiteindelijk hadden ze succes want Michael Thornton werd gearresteerd en aangeklaagd voor moord.

Echter, op de zevende dag van de rechtszaak tegen Thornton werd hij door de rechter vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Nu draaien we de klok nog verder terug, naar 1817. Het is weer 27 mei en wederom een nationale feestdag in Engeland. Die dag vond men het lichaam van de twintigjarige Mary Ashford.



Zij was op stap geweest naar de pub, the Tyburn House Inn. Aan het eind van de avond ging ze alleen naar huis.

Haar lichaam werd later gevonden half onder smerig water. Ze was aangerand. Later werd er een boer gearresteerd voor de moord op Mary. Zijn naam was Thornton. Hij kwam voor de rechtbank en werd eveneens niet schuldig bevonden.

Als we kijken naar de overeenkomsten bij deze twee moordzaken:

- 1) Zowel Barbara Forrest als Mary Ashford hadden dezelfde geboortedatum, met 157 jaar verschil
- 2) Ze waren beiden 20 jaar oud toen ze werden vermoord.

Kan dit nog wel toeval zijn?

Gepubliceerd: donderdag, 13 juni 2013 10:29

- 3) Ze waren beiden seksueel misbruikt en gewurgd.
- 4) Hun lichamen werden gevonden in hetzelfde gebied, ongeveer 300 meter van elkaar.
- 5) Beide lichamen werden gevonden op dezelfde dag: 27 mei, een nationale feestdag.
- 6) In beide moordzaken werd een verdachte gearresteerd met de naam Thornton.
- 7) Beide mannen werden uiteindelijk vrijgesproken.
- 8) In de week voorafgaand aan haar moord schijnt Barbara Forrest tegen haar collega's op het werk gezegd te hebben: "Dit wordt een ongeluksmaand voor mij. Dat weet ik gewoon. Vraag mij niet waarom".
- 9) In de week voorafgaand aan haar moord schijnt Mary Ashford tegen een vriend van haar moeder gezegd te hebben: "Ik heb een slecht voorgevoel over de komende week".

Hebben we hier te maken met een bizar toeval of zit er meer achter? Heeft de geschiedenis zich herhaald, misschien vanwege een bepaalde reden? Was Barbara de reïncarnatie van Mary en moest ze dit nog een keer meemaken? Voelden ze beiden hun dood aankomen?

Of moeten wij misschien denken aan een heel ander scenario. Is het wellicht een fout in de software van de matrix, [een programmeringsfout](#) waardoor bepaalde software-instructies keer op keer herhaald worden (een "loop" in het programma)?

Een programma dat geactiveerd wordt als twintigjarige meisjes in de buurt van Birmingham een vreemd voorgevoel hebben en 's avonds naar een pub gaan op 27 mei. Een soort variatie op [Groundhog Day](#), de film over een chagrijnige weerman die iedere dag op dezelfde dag wakker wordt.

Bron:

[67 Not Out](#)